

KERKDIENSTEN.

Centrumkerk : De kerkdeuren staan uitnodigend open. Tevens kunt u alle diensten on-line bijwonen en deze zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl Zowel live op de zondag om 10:00 uur als achteraf door de dienst te downloaden.

Zondag 25 sept. Voorganger : Ds. J. Breure uit Zwijndrecht.

Zondag 2 okt. Israëlzondag, Voorganger : Ds. D. Ten Voorde uit Doornspijk

Gereformeerde Kerk: De diensten zijn eveneens te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl en te zien op YouTube. Zoekterm: 'Kerkdienst Gereformeerde Kerk Geldermalsen'.

Zondag 25 sept. Voorganger: Ds. H.J.G. Vlug uit Amersfoort

Zondag 2 okt. Voorganger: Mw. E. Raatgever uit Meteren

Vanuit zorgcentrum Ravestein

Kerkdiensten

Donderdag 22 september: 15.00 uur: mevr. Pietie Kuper, voorganger en mevr. Marja Bongers, organist

Donderdag 29 september: 15.00 uur: ds. Henk van Kapel, voorganger en mevr. Greet de Bruin, organist

Donderdag 6 oktober: 15.00 uur: dhr. Robert van Doorn, voorganger en mevr. Marja Bongers, organist

Op woensdag 28 september is er weer een bijeenkomst van De Boekenlegger om 10.00 uur in de vergaderkamer van De Kom. We bespreken het pas uitgekomen boek van Femke van der Laan: *Aan de randen van de dag, het verhaal van een liefde*. De schrijfster is de echtgenote van burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, die enkele jaren geleden na een ziekbed is overleden. Het is een unieke blik achter de schermen van het gezin van iemand met een publieke topfunctie, maar bovenal is het een ontwapenend boek over het leven van twee mensen, die van elkaar hielden. In deze kring leggen we dan de verbinding met het geleefde leven van de deelnemers: liefde is immers universeel of je nu in Amsterdam woont in een ambtswoning of als gewone burger in de Betuwe.

Op woensdagmorgen 5 oktober is er om 10.30 uur Zingend Geloven op de Horst. Het is fijn dat er dan ook een piano is (met een pianiste)! We zingen de liederen van vroeger, die bekend zijn bij de bewoners, maar waar de boodschap actueel blijft: de liefde van God naar mensen in Jezus Christus geopenbaard. Samen wordt bemoediging gezocht. Het zijn ontroerende momenten van dicht bij elkaar staan als mensen die met elkaar op weg zijn. De grenzen tussen bewoner en niet-bewoner vallen weg, evenals kerkmuren, die op de achtergrond komen te staan. Het hart van het Evangelie staat op de voorgrond en dan ontmoet je elkaar als medemens, die zoekend de bemoediging mag vinden. Na afloop van de vorige keer vatte een bewoner het zo samen: "Het is fijn en het bouwt op".

Met een hartelijke groet,

Pietie Kuper, geestelijk verzorger

06 15669571

pkuper@szo.nl

UIT EN VOOR DE GEMEENTE

Bij de diensten

Zondag 25 september verwelkomen we ds. J. Breure in ons midden. Zondag 2 oktober gaat ds.D. Ten Voorde uit Doornspijk voor. Bidden we om gezegende diensten.

Huwelijksjubilea

Op 8 september mochten dhr. en mw. Van Ooijen-Weijdema hun 55 jarig huwelijksjubileum vieren. Op 10 september waren dhr. en mw. Van der Heijden-Bouman 40 jaar getrouwd.

Op 20 september is het voor het echtpaar Van Steenis – Jongh 60 jaar geleden dat zij in het huwelijk traden. We feliciteren hen van harte en bidden hen Gods zegen toe

Zieken :

'Gelukkig wie de God van Jacob tot zijn hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft'.

Psalm 146:5-6.

Moge de HEER de zieken in ons midden sterken in het vertrouwen in Hem, onze HEER.

Giften. Ontvangen via. ds Blokland-den Hertog 2 x € 50,-- en 1 x € 100,-- voor de kerk en voor het bloemenfonds € 40,-- . Ook voor het bloemenfonds: € 10,-- via mw. Annegé Arissen en via mw. C. Temminck € 50, en € 10,-- Met hartelijke dank!

Tenslotte

'En aan de HEER zal het koningschap toebehoren'. Deze woorden komen uit Obadja, het kleinste boekje van het Oude Testament. Gesproken tot Edom, het volk dat ontstaan was uit Esasu. Dat volk had nagelaten het broedervolk, de nakomelingen van Jacob, te helpen, toen de tempel werd verwoest en zij weg moesten uit hun land. Hoe had het zover kunnen komen dat ze het broedervolk niet te hulp kwamen? Een eeuwenoude ruzie had door de eeuwen heen sporen getrokken. God liet Edom via de profeet Obadja horen hoe Edom te ver was gegaan en moest boeten. Hij liet hun weten dat Hij trouw is aan wie Hij Zijn Naam en beloften verbindt. In dit geval dat Hij trouw was aan Jacob en al zijn nakomelingen. Ook al leek het dat God Juda verlaten had, niets was minder waar. De HEER is De Koning. Genadig én rechtvaardig. Voor Hem zullen alle volken eens buigen. In Christus wil Hij de Heer van allen zijn. Voor allen die in Hem geloven geldt: God is trouw. Hij laat nooit los. Allen moed, hoop en geloof toegebeden in deze roerige tijden.

ds. Carolina Blokland – den Hertog.

cmdenhertog@gmail.com / 06-34401945

Collectebonnen. Er zijn 2 soorten collectebonnen; bonnen van €1,- en bonnen van €1,50. De collectebonnen worden per 20 stuks verstrekt, dus € 20,- of € 30,- per vel. Door een veelvoud van deze bedragen over te maken op bankrekening NL74 INGB 000 171 7043 t.n.v. "PKN Geldermalsen Kerkrentmeesters" onder vermelding van "collectebonnen", ontvangt u de vellen z.s.m. bij u thuisbezorgd. Informatie kunt u krijgen bij mw. G.L. de Groot, tel: 0345571380, email: gl.degroot@kpnmail.nl.

ABONNEMENT

Wijzigingen inzake uw abonnement op De Kerk Roept kunt u doorgeven aan Annegé Arissen-de Vries, tel.0345 571004 of e-mail: a.g.arissen-devries@hetnet.nl

Kopij voor de volgende De Kerk Roept kunt u voor maandag 26 september 2022 uiterlijk 18.00 u. sturen naar mw. Dicky Heinen e-mail: dhheinen@hetnet.nl